

NIEUWSBRIEF SP VELDHOVEN



juni 2016



Deel van de kerngroep.

Vlnr. Hans van den Eertwegh, Mireille Susetyo, Arie Eliëns, Robert Tros, Jack van Limpt, Sytze van der Veen, Aart van Zutphen. (zie voor volledige kerngroep veldhoven.sp.nl)

SP-Veldhoven nu officieel een afdeling!

Het partijbestuur heeft op 3 juni besloten om onze status om te zetten van 'afdeling-in-oprichting' naar 'afdeling'. Eerst vielen we onder afdeling Eindhoven, nu staan we op eigen benen. Jullie begrijpen dat wij daar hartstikke blij mee zijn! Een dankjewel voor de mensen van het eerste uur (2014!) is zeker op zijn plaats; zonder hun geloof in succes zou dit natuurlijk nooit gelukt zijn.

Wat verandert er nu? Vanaf nu zitten wij volledig als zelfstandige afdeling in de administratie van de SP. Dat betekent dat we recht hebben op een eigen budget voor te maken kosten en ook op deelname aan alle vergadercircuits waar afdelingen aan mogen meedoen. We hebben dan ook een eigen stem op de partijraad. Verder gaan we gewoon door met wat we al deden: op onze eigen wijze een plaats veroveren in alles wat Veldhoven is. Wij blijven dus zichtbaar op straat, in de buurt, in de raadszaal, bij de debatten over asielzoekers, bij de discussies over de sociale woningbouw enzovoort.

De wapperende banieren van vroeger zijn al lang uit het straatbeeld verdwenen en wij zullen op een andere manier aan onze idealen moeten werken. Help mee om de SP-Veldhoven een eigen gezicht te geven.

Frans van Meer heeft zijn bestuursfunctie neergelegd en zijn werk voor de SP gestaakt. Frans, ook jij bedankt voor je inzet. De functie van organisatiesecretaris wordt nu ingevuld door Mireille Susetyo; Hans van den Eertwegh wordt tijdelijk penningmeester. Op de algemene ledenvergadering van dit najaar zullen we met alle leden een nieuw bestuur kiezen. Denkt u vast na of dit iets voor u is?

Maar natuurlijk hoeft u niet daarop te wachten om actief te worden; u kunt nu direct al aan de slag, als u vindt dat Nederland en ook Veldhoven socialer moet worden en u zich bezig wilt houden met onderwerpen zoals huisvesting, zorg, nationaal zorgfonds en toegelaten vluchtelingen ('statushouders'). Laat wat van u horen!

(Tekst: Robert Tros)

Spetters van Veldhoven (7)

(door: Mireille Susetyo)



In 2010 mochten wij Nasim Ustabaev toevoegen aan onze Spetters van Veldhoven. Deze 33-jarige, rustige en goedlachse jongeman woont in Zonderwijk en heeft het daar erg naar zijn zin. Het is een leuke buurt met vriendelijke mensen. Nasim werkt in drie ploegen als machine operator bij MCB (metaal). Daarnaast werkt hij, op oproepbasis, ook nog bij de Birdshop in Eindhoven. Hij werkt graag hard. De belangrijkste reden daarvoor is toch wel, dat hij snel zijn vrouw uit Kazachstan naar Nederland wil kunnen halen om hier samen op eigen benen te kunnen staan. Wel is de bureaucratie om alle papieren te regelen ontzettend frustrerend en kostbaar. "Ik heb een dure vrouw" lacht Nasim.

Zelf is hij geboren en getogen in Oezbekistan. Zijn vader was politiek actief (democraat) en werkte als mensenrechtenadvocaat, waardoor hij voortdurend ruzie had met de regering. Vader werd wel eens gevangen gezet en ook Nasim werd

achtervolgd, waardoor ze noodgedwongen moesten vluchten. Nasim vluchtte samen met zijn vader naar Kazachstan, maar zij mochten daar niet blijven. Ze zochten hulp bij de VN en werden op uitnodiging van Nederland hierheen gehaald in 2006. In die tijd hoefden ze slechts drie maanden in een AZC te verblijven, kregen meteen Nederlandse les, en daarna ook woonruimte in Dommelen. Twee jaar later konden gelukkig zijn moeder, broers en zus ook komen en verhuisden ze met z'n allen naar Veldhoven. Het gezin is niet helemaal compleet want één broer is na zijn studie in Canada gebleven.

De familie kan nooit meer terug naar Oezbekistan. Gelukkig heeft zij hier haar draai gevonden, mede omdat de kinderen het allemaal goed doen. Eén broer werkt bij ASML, vader werkt ook nog en een zusje studeert. Nasim heeft zelf architectuur gestudeerd in zijn geboorteland, maar die studie vanwege het vluchten moeten afbreken. In Nederland studeerde hij 'Export binnendienst' op het MBO (middelbaar beroepsonderwijs).

Hij heeft als hobby het maken van modelbouw huisjes van plastic en hout. Een van zijn werken is een replica van het gebouw van de firma Verhoef in Veldhoven, waar hij tijdens zijn studie een bijbaantje had. Als je bij Verhoef binnenkomt kom staat de replica nog steeds in de centrale hal te pronken. Omdat het gezin de verdere familie mist, reizen ze in de vakantie naar Kazachstan en vragen dan familieleden om ook daarheen te komen, zodat ze elkaar toch nog kunnen zien. Gelukkig hebben ze ook nog contact via internet, waar Nasims moeder ook steeds weer lekkere recepten vanaf plukt. En als zij iets lekkers heeft gekookt wordt er ook altijd gedeeld met de burens.

Hoewel Nasim een echte Hollandse boterham met kaas superlekker vindt praat hij vol trots over zijn lievelingseten uit Oezbekistan: plov. Misschien ook iets voor u: het recept opzoeken op internet en eens iets nieuws uitproberen?

Nederland: weer geen automatisch donorschap.

In Nederland wachten gemiddeld rond de [1000](#) mensen op een nieuw orgaan. Per jaar gaan ongeveer 150 mensen dood terwijl ze op de wachtlijst staan voor een nieuw orgaan. Deze mensen zijn te vergelijken met de man uit het Bijbelverhaal van de Barmhartige Samaritaan. Een man reisde van Jerusalem naar Jericho en werd onderweg overvallen door rovers, die hem halfdood langs de weg achterlieten. Twee hooggeplaatste Joden - een priester en een Leviet - weigeren hem te helpen en gaan voorbij, maar een Samaritaan - lid van een destijds door de Joden geminacht volk - verzorgt de gewonde en laat hem opnemen in een herberg, waarvoor hij ook nog de kosten betaalt.

Onlangs heeft de Tweede Kamer het automatisch donorschap opnieuw afgewezen. In de Nederlandse politiek blijken de Samaritanen alleen te vinden bij D66, PvdA, SP en Groen Links, maar de hele batterij zich christelijk noemende partijen, CDA, ChristenUnie, SGP plus de VVD en de PVV gedroegen zich als de joodse priester en de leviet; zij hielden hun oren dicht voor het geroep van de mensen die een nieuw orgaan nodig hebben.

Vooraf D66 heeft, gesteund dus door de SP en andere linkse partijen, gestreden voor invoering van een systeem dat er ongeveer uitziet als dat in België. Daar is iedereen na zijn dood automatisch donor, tenzij hij of zij bij leven duidelijk heeft vastgelegd dat niet te willen. Weigeraars kunnen zich dus laten registreren en nabestaanden mogen dan donatie afwijzen. Maar dat levert veel minder weigeringen op dan het systeem in Nederland. Bij ons moeten mensen zelf aangeven dat ze wél donor willen zijn. En velen die eigenlijk geen bezwaar hebben om na hun dood een orgaan af te staan, nemen niet de moeite om dat tijdig zwart op wit te zetten.

In België weigert gemiddeld slechts 15 procent van de mensen. Daardoor is ons buurland wereldwijd koploper voor orgaandonatie. Met bijna 30

orgaandonoren per miljoen inwoners heeft België in verhouding het hoogste aantal donoren wereldwijd. Ook in Spanje is orgaandonatie na de dood verplicht. De Spaanse overheid vindt dit belangrijk, omdat het hier om een levensreddende handeling gaat.

Toch is ook onder de Nederlandse bevolking een groot draagvlak voor een automatisch - maar niet verplicht - donorschap. Zo blijkt uit onderzoek van TNS NIPO dat bijna driekwart (73%) van de Nederlanders het voorstel om het aantal orgaandonoren door een ja-tenzij-systeem te vergroten, aanspreekt. Nederlandse burgers zijn sowieso in het algemeen zeer positief over het afstaan van organen en weefsels na overlijden.

Maar onze volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen op dit punt ons volk dus niet. Door de afwijzende beslissing van de Tweede Kamer blijft Nederland qua humaniteit op dit gebied een achterlijk land.

(Tekst: Lau Kanen)



**MEER INFORMATIE OF ACTIEF WORDEN?
VELDHOVEN.SP.NL**

