

NIEUWSBRIEF SP VELDHOVEN



JANUARI 2016



Nieuwjaarswens

Beste partijgenoten,

Veel plezier in 2016!

Bij de nieuwjaarsborrel van de gemeente was er nog steeds weinig variatie in nieuwjaarswensen. 'Beste wensen' is het meest gehoord en mijn eigen 'veel plezier' zorgde soms voor een opgetrokken wenkbrauw. Toch is dat 'veel plezier' ook wat ik jullie allemaal wens! Het gaat erover wat je zelf vindt, wat je zelf doet en waar je zelf lol aan beleeft. Dicht bij jezelf blijven en haalbare doelen stellen, heet dat in deze moderne tijd.

Ook voor mijn gezondheid is dit het beste; anders zou ik me bijvoorbeeld teveel ergeren aan hoe er wordt omgegaan met de uitvoering van de *zorgmaatregelen*.

Zorg Portaal



Ons eigen Veldhovens bestuur beweert met droge ogen dat 'er niets aan de hand is', terwijl ze niet eens onze vragen over de opgelegde zogenaamde fraude-boetes kunnen beantwoorden. Het interesseert al helemaal niemand of het klakkeloos volgen van Haags beleid bij ons onnodig slachtoffers maakt!

Vluchtelingen opvangen doen we ruimhartig, zo schrijft ons college. Maar wat doen ze zelf dan? Helemaal

niets! Niet voor de noodopvang in de Buitenjan, niet voor de huisvesting van statushouders.



Het 'werelds Veldhoven' – motto tijdens de nieuwjaarsontmoeting - haalt maar net de helft van de taakstelling om statushouders te huisvesten en bungelt daarmee in Brabant onderaan. Geen resultaat om trots op te zijn! Ik denk dat je best de conclusie kunt trekken dat Veldhoven nu weinig sociaal is of, als je wilt, dat de solidariteit kan worden verbeterd.

Dat de SP aan de weg timmert, is al doorgedrongen in de raadszaal. Tot de verkiezingen van 2018 zullen wij proberen onze rol als luis in de pels met verve te spelen. Jullie betrokkenheid is daarbij heel belangrijk! Door jullie informatie over hoe het 'bij ons in Veldhoven' gaat, kunnen wij acties voeren en het SP-geluid op pleinen en in zalen laten klinken.

Het activisme krijgt met de komst van onze nieuwe partijvoorzitter Ron Meijer weer een nieuwe impuls en dat zal ook in Veldhoven zichtbaar moeten worden. Het eerste halfjaar zullen wij aansluiten bij de landelijke acties over 'eerlijk delen' en 'de zorg is van ons allemaal'. De ervaring die we hiermee opdoen, gaan we gebruiken voor lokale onderwerpen.

Jullie inbreng daarin is heel belangrijk. Veel plezier dus en laat je horen!

Robert Tros, voorzitter

P.S. Oproep:

Als je iets weet over opgelegde boetes of probleemgevallen in de zorg, laat dit dan weten aan het bestuur (veldhoven@sp.nl - adres: Vlierbeek 65, 5501 AK Veldhoven). Ook anonieme meldingen kunnen belangrijk zijn voor onze inzet!

Spetters van Veldhoven (5)

Voor velen van ons zijn ze het gezicht van de SP in Veldhoven gebleven. In het verleden hebben ze vele Veldhovenaren een hart onder de riem gestoken en onze gemeenschap flink rood laten kleuren. Maar intussen zijn ze al lange tijd uit beeld verdwenen. Daarom wordt het hoog tijd dat we deze vroegere Spetters van Veldhoven wat beter leren kennen.



Het begin

Voordat er überhaupt een ledenadministratie was, bestond de SP uit lokale actiegroepen. Ook in Veldhoven was een actiegroep.

MEER INFORMATIE OF ACTIEF WORDEN?

VELDHOVEN.SP.NL

Iedereen die in die tijd daarbij al actief was, is dus feitelijk al SP-lid vanaf 1980. Zo ook de uit Valkenswaard afkomstige Annelies Minten. Tijdens haar studie antropologie aan de universiteit in Nijmegen ontmoette zij haar grote liefde Susan de Boer, die dezelfde studie volgde. In het voorjaar van 1985 kwam er landelijk veel studentenverzet tegen de nieuwe studiefinanciering. Doordat veel andere partijen niet, maar de SP wél naar de studenten luisterde en hen ook daadwerkelijk ondersteunde, merkte Susan dat dit de partij was waar zij bij wilde horen. Vanaf dat moment waren beide studentes voor de SP actief in Nijmegen. Susan en Annelies vertellen allebei nog heel bevlogen over die tijd. Dat ze massaal de universiteit bezetten, op het Malieveld demonstreerden, dat de ME ruzie uitlokte en dat 's avonds het journaal de waarheid flink verdraaide...

Start van SP-Veldhoven

Na hun studie verhuisden de dames naar Veldhoven, de geboorteplaats van Susan. Allebei nog werkeloos maar wel strijdbaar voor een betere wereld. De Eindhovense SP, waar Veldhoven onder viel, was blij met deze twee nieuwe actieve leden. Hun energie was ook landelijk opgevallen en vanuit het partijbestuur kwam de vraag of deze rooie rakkers de uitdaging aan wilden gaan, de SP in Veldhoven op te starten. En zo geschiedde. Als echte socialisten gingen ze de straat op. Luisteren naar de bevolking, naar wat de problemen waren.

Huurdersactie

En daar was dan de eerste grote klapper van de SP-Veldhoven in de jaren '90: de huurdersactie tegen de huurverhoging van woningcorporatie Aert Swaens. Waarbij de dames samen met vele huurders, bepakt met slaapzakken, thermoskannen koffie etc. het kantoorgebouw van de woningstichting bezetten om een gesprek met de directie af te dwingen. Het gebeuren werd breed uitgemeten in de pers en bij Omroep Brabant. En jawel, de woningstichting

ging overstag. Het beleid werd een stukje socialer en veel achterstallig onderhoud aan de woningen van Aert Swaens werd ingehaald. En de SP stond opeens in Veldhoven op de kaart. Susan: " Als je met z'n allen iets doet, kun je wél iets bereiken".

In de gemeenteraad

Niet alleen landelijk maar ook hier in Veldhoven groeide de sympathie voor de SP en in 1994 veroverden we een eerste zetel bij de verkiezingen voor de gemeenteraad. Omdat Susan uit Veldhoven kwam was het logisch dat zij die raadszetel zou bezetten, met uiteraard achter de schermen geweldige steun van Annelies. Maar Susan bleef ook als raadslid gewoon de straat op gaan, de wijken in. Als er in de raad een besluit genomen moest worden, belde zij bij mensen aan om te weten te komen wat die zij er van vonden. Om zo in de raad beter beslagen ten ijs te komen. Het wierp z'n vruchten af: bij de volgende verkiezingen kreeg de SP er nog twee zetels bij. Die werden bezet door Annelies en door Maya Bastiaans.

Annelies vertelt dat ze in die tijd bewust nooit 'meeborrelde' na een raadsvergadering, omdat ze het moeilijk vond om "gezellig" mee te doen met mensen waar je soms hard tegenin moest gaan. Zij wilde geen remmingen voelen om iets te kunnen zeggen. Annelies: " De andere raadsleden hoefden mij niet leuk te vinden".



Een stap terug

Het werk in de gemeenteraad was heel intensief, mooi, en leerzaam, maar uiteindelijk was het rond 2002 voor het drietal niet meer vol te houden. Men verwachtte voor de SP in Veldhoven weer zetelwinst, maar

de afdeling had onvoldoende actieve leden, om voor alle posten (waarschijnlijk ook een wethouder) de juiste mensen te kunnen leveren. Met pijn in het hart hebben Susan en Annelies toen een stap teruggezet, in de hoop dat er ooit weer nieuwe bevlogen SP-ers op zouden staan, die het stokje over zouden nemen.

Nog steeds actief

Maar al zijn ze teruggetreden, deze Spetters-van-het-eerste-uur, SP-er blij je voor 't leven, dat zit in je bloed. Op de achtergrond hebben de dames de plaatselijke SP altijd gevolgd - eerst de afdeling en later de werkgroep - en daar waar nodig, ondersteund met raad en daad. Nog steeds flyeren ze in campagnetijd en ook bij acties in het Citycentrum zijn ze soms van de partij.

Werkkringen

Annelies werkt al jaren voor de gemeente Geldrop/Mierlo bij de afdeling WMO. Dus kunnen we bij WMO-vraagstukken altijd een beroep doen op haar de expertise. En Susan voelt zich helemaal thuis bij Ekoplaza aan de Rapportstraat, waar ze ook al jaren met veel plezier werkt. "Na die intensieve jaren wilde ik gewoon fysiek werk, maar wel met mensen omgaan. Ik zou me niet goed voelen bij een gewone winkel, als ik producten moet verkopen waar ik niet achter sta. En hier kan ik nog steeds mensen helpen. Ik sta voor eerlijke voeding, dierenwelzijn en het milieu".

Hobby's

Naast een nog altijd grote betrokkenheid bij alle wereldproblematiek en hun beider liefde voor de SP hebben de dames nog meer hobby's. Annelies is met een meerjarenproject quilt-maken bezig en speelt keyboard. Susan heeft de stoere saxofoon gekozen en heeft les bij de Veldhovense muziekschool. Verder houden ze wel van een stevige wandeling of fietstocht. Soms gewoon in onze prachtige Brabantse natuur, soms in het Duitse heuvellandschap. Maar hun ideale vakantiebestemming is toch wel Groot Brittannië.

MEER INFORMATIE OF ACTIEF WORDEN?

VELDHOVEN.SP.NL

Met diep respect voor de
grondleggers en de grootste Spetters
van de SP in Veldhoven,

Mireille Susetyo.

----- Voor vragen
over de Tribune en voor bezorgklachten
kunt u terecht bij John van Kaathoven,

tel. 040-2550506 of 06-20511575. E-
mail: j.kaathoven8@upcmail.nl

MEER INFORMATIE OF ACTIEF WORDEN?
VELDHOVEN.SP.NL